

Van 'Baarg'n' tot 'Boskamp'

De voetbalhistorie van Onstwedde

**Klaas Meijer
Jan Geert Sterenburg**

Uitgeverij  Meinders

foto omslag:

Sportpark 'De Boskamp' (mei 1988)

Colofon:

Vormgeving en druk:

Drukkerij Actief Scheemda, Torenstraat 15, 9679 BN Scheemda

Foto's Jac Rop: omslag, pagina 18,22,23,30,33,34,41,48,52,53,54

Alko Waalkens: pagina 55 t/m 60

© Copyright 1988 Uitgeverij Meinders, Postbus 21, 9679 ZG Scheemda

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voorwoord

Vijfentwintig jaar 'Onstwedder Boys' mag een reden zijn tot feest. Vele honderden voetballiefhebbers hebben in die periode binnen of buiten de lijnen plezier beleefd aan hetgeen die 'Boys' in verenigingsverband mogelijk maakten. Met de elementen saamhorigheid en gezelligheid als wezenlijke ingrediënten van het clubbeleid door de jaren heen, hebben evenzovelen een soort vriendschapsband met de Onstwedder voetbalvereniging opgebouwd; een hechte.

Zelf al vele jaren deel uitmakend van deze voetbal-familie, viel het ons niet zo vreselijk moeilijk om 'Ja!' te zeggen op een verzoek van het Boys-bestuur om een jubileumboek te willen schrijven. Temeer daar we beiden meerdere jaren als hoofdredacteur van het clubblad 'Voltreffer' extra nauw bij het totale wel en wee betrokken waren. Die nauwe betrokkenheid heeft de objectiviteit, waarmee zaken en personen beschreven zijn, niet altijd goed gedaan. Dat geven we bij voorbaat toe. Wij zijn geen sportjournalisten, die niet aanmoedigen, die niet juichen bij een doelpunt, die niet schelden, die alleen maar nuchterzakelijk waarnemen. Wij wilden dat ook niet zijn!

Om de historische waarde van het boek zo groot mogelijk te maken – je schrijft zoiets immers hooguit eens in de 25 jaar – hebben we ook de voorgeschiedenis van 'Onstwedder Boys' in het verhaal opgenomen; voor zover te achterhalen. Al met al zo'n 70 jaar voetbalsport.

Zo kwamen we ook aan de titel van ons boek 'Van Baarg'n tot Boskamp', van de plek waar in het allereerste begin (wild) voetbal werd gespeeld tot de plek waar nu (in clubverband) diezelfde fijne sport wordt bedreven.

We willen heel eerlijk zeggen, dat het ons achteraf allemaal niet is meegevallen. Het was een 'heidens' karwei. Het plezier, dat we aan het zoeken, aan de gesprekken, en aan het schrijven beleefd hebben, maakte echter veel goed. Daarbij hebben velen ons geholpen met allerlei foto's, kranteknipsels, enzovoort. Zonder namen te noemen willen we al die hulpvaardigen hierbij heel hartelijk bedanken voor hun actieve medewerking.

Het zal tenslotte mogelijk zijn dat we hier en daar onvolledig zijn geweest of zelfs foutjes hebben gemaakt. Wanneer u daarover kritiek zou willen spuien, dan mag dat vanzelfsprekend. We geven u echter vooraf, als nadenkertje, in overweging wat de bekende dichter/zanger Drs. P. eens zei over voetbal:

'Voetbal? Is dat niet dat gedoe met een veld waarop twee partijen worden opgesteld? En dan legt men maar één bal in het midden, waardoor een conflict tussen die beide partijen ontstaat! ...Ja, en dan worden er vanaf de kant allerlei dingen op het veld gegooid, behalve een tweede bal waardoor dat conflict in één klap zou zijn opgelost! ... Veel lees- en kijkgenoegen met uw – en ons – boek!

Onstwedde / Alteveer, juni 1988

Klaas Meijer
Jan Geert Sterenburg

