

Hoe 'Onstwedder Boys' begon (1963-1969)

Uit een uiterst officieel stuk weten we dat de oprichting van de v.v. 'Onstwedder Boys' koninklijk werd goedgekeurd op 5 augustus 1964. Op 25 oktober van het jaar daarvoor was de vereniging opgericht. Maar daarmee houdt de wetenschap over het allereerste begin ook vrijwel op. Nevelen omhullen de exacte gebeurtenissen van toen. We vermeldden al eerder dat het bijhouden van verslagen van vergaderingen nou niet bepaald tot de sterkste kanten van de Onstwedder voetbalenthousiasten behoorde. Notulen uit de beginjaren zijn er derhalve ook geen. Op zich is dit gebrek aan papierkraam overigens niet zo heel erg: 'Onstwedder Boys' heeft het altijd van de werkers moeten hebben, zowel bestuurlijk als qua voetbal. Dat zal u in het verdere verhaal vast wel duidelijk worden, als u het tenminste al niet wist.

Voorzover wij hebben kunnen nagaan zijn de initiatiefnemers tot de oprichting van 'Onstwedder Boys': Jan Heikens (Café) en Harm Lutjeboer (Schoenmaker) geweest. Mogelijk hebben zakelijke belangen bij beiden een bescheiden rol gespeeld, maar dat is in elk geval nooit gebleken. Harm Lutjeboer is op een gegeven moment – naar men zei – zelfs vaker voor de voetballerij op pad dan dat hij in zijn schoenmakerij te vinden is. Jan Huls, dorpsactieveling in algemene zin, wordt de eerste voorzitter. Jan Fennema heeft op het werk in Veendam een collega, die als eerste trainer wordt gestrikt: Simon Spieaard, 'een man die er absoluut slag van had!', zo geeft Rikus Streuding zijn waarderingoordeel. Rikus is één van de vele uitgezwermd voetballers die terugkeert op het oude nest, samen met ondermeer Willem van der Heide, Willem Meendering, Jan en Henk Drenth, Gijs Lutjeboer (de v.v. 'Westerwolde' is in een klap een complete voorhoede kwijt), Thijs Boels, Jan Fennema, Albert Huitzing, Jan Bruggers, Gerrit Schenkel enz. De eerste competitie ('64/'65) moet nog op het oude veld

5 augustus 1964,
nr. 157.

Wij Juliana, bij de gratie Gods,
Koningin der Nederlanden,
Prinses van Oranje-Nassau, enz, enz, enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van erkenning van de daarin genoemde, voor minder dan dertig jaren aangegane, verenigingen door goedkeuring van hare daarbij overgelegde statuten;

Gelet op de voorschriften der wet van 22 april 1855 (Staatsblad no. 32) in het algemeen en op art. 6, tweede lid, dier wet in het bijzonder;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 30 juli 1964, Hoofdafdeling Privaatrecht, Afdeling Rechtspersonen, nr. ver. 63308 ;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

de overgelegde statuten der navolgende verenigingen goed te keuren en deze verenigingen mitsdien te erkennen, te weten:

- 1e. enz.
- 12e. Voetbalvereniging "Onstwedder Boys", gevestigd te Onstwedde;
- 13e. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, enz.

Porto Ercole, 5 augustus 1964,

(get.) JULIANA.

De Minister van Justitie, a.i.
(get.) V.G.M. Marijnen.

Overeenkomstig het oorspronkelijke,
De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Justitie,
(get.) J.C. Tenkink.

Voor eensluidend uittreksel,
Het Hoofd van Post- en
Archiefzaken,
voor deze,

De definitieve goedkeuring van de voetbalvereniging 'Onstwedder Boys'. Hare Majesteit is op dat moment juist op vakantie in Italië. Zelfs dan vindt zij tijd voor 'Onstwedder Boys'.

op de bult worden afgewerkt. Met enkele nood- en kunstgrepen is dat terrein tijdelijk weer geschikt gemaakt. Grandioos was het allemaal niet, want met de regelmaat van de klok moeten 's zaterdagsmorgens eerst 'mollebult'n geslicht' worden, al eer de wedstrijd 's middags doorgang kan vinden. De KNVB is lankmoedig, want de nieuwe velden komen er nu immers aan.

Voetballen blijven de nieuwbakken Boys wel te kunnen. Wat? Eigenlijk hebben ze maar één tegenstander die hun toppositie belaagt: Wagenborgen. Niet zodanig echter dat het kampioenschap van de 2e klasse A en de promotie niet door kunnen gaan. Die worden glorieus binnengehaald. De bekende Onstwedder feesttaferelen bij zulke gelegenheden spelen zich af

Door wat interne strubbelingen stappen Jan Huls, Harm Lutjeboer en dokter Meppelink al kort daarna uit het bestuur. Hendrik Aising trouwt, verhuist en doet zijn secretaristaak over aan zijn broer met dezelfde naam. Trainer Spieaard maakt plaats voor de ras-Pekelder Jan Huizing. Jammer dat al in het beginstadium een stuk continuïteit in de vereniging verloren gaat. Met het aantrekken van dokter Jan J. Boer als voorzitter weet men evenwel een kundig bestuurder en een contactueel sterke persoonlijkheid binnen te loodsen. Henk Lukens volgt korte tijd later als commissaris. Van zijn kwaliteiten kunnen we anno 1988 nog letterlijk en figuurlijk genieten. Gecompleteerd wordt de groep met all-round bestuurder/sportman Abel Huiges. Over de voetbalprestaties van de Boys kunnen we in de

Na een voetballoos tijdperk van ongeveer acht jaar, spelen de Onstwedders in 1964 weer met elkaar. Als naam wordt S.D.O. gekozen. De KNVB keurt deze naam echter af. Als alternatief komt men op 'Onstwedder Boys'.

Achter v.l.n.r.: Jan Huls (voorzitter), Sirtje Rijks (penningmeester), Geert Nieuwenhuis, Harm Lutjeboer, Albert Huizing, Hendrik Aising (secretaris), Pieter Nieuwenhuis, Jan Heikens en Hendrik Korte (bestuursleden).

Voor v.l.n.r.: Hendrik Drenth, Geert Oost, Gijs Lutjeboer, Gerrit Schenkel, Jan Fennema en Willem Nieuwenhuis. Riekus Streuding mist op deze foto. De fotograaf had haast en Riekus was daardoor te laat. Een eigen tenue hebben de Onstwedders op dat moment nog niet.



De eerste foto van de A-junioren van 'Onstwedder Boys' in 1964.

Achter v.l.n.r.: Koos Kruize, Engel Nieuwenhuis, Wim Wijbrands, Berend Fissering, Sievert Lantinga en Steffen Schoenmaker.

Voor v.l.n.r.: Harm Beikes, Grietinus Huls, Wubbe Nobbe, Jans Meinders, Roelf Eemsing en Luken Muggen.





Onstwedder Boys meteen klas hoger

Heel Onstwedde was zaterdagavond uitgelopen, om de intocht mee te maken van het eerste elftal van Onstwedder Boys, dat door een 6-2 overwinning op Veendam 2 kampioen werd. Drie bussen vol enthousiaste supporters en een groot aantal personenauto's zorgden voor een feestelijke chaos bij de terugkeer uit Veendam. Het elftal - dat in het eerste jaar na de oprichting reeds kampioen is geworden - werd bij de intocht in Onstwedde voorafgegaan door de muziekvereniging SDG. Door het kampioenschap komen de Onstwedders volgend jaar uit in de eerste klas KNVB afd. Groningen (zaterdagmiddagcompetitie).

jaren '66 tot en met '68 weinig melden. De gegevens ontbreken ons. Wel groeit de vereniging in snel tempo, zeker nadat in 1966 de schitterende 'Boskamp' in gebruik is genomen. Wat een verademing na al die jaren van veldendellende. Dat de mentaliteit vanaf het begin is: 'en nou direct goed en degelijk aanpakken die zaak!' blijkt wel uit het feit dat men een houten kleedaccomodatatie, zoals door de gemeente wordt voorgesteld, afwijst en gelijk overgaat tot optrekken in steen. Mèt inzet van eigen (werk)krachten wel te verstaan, want anders wordt de bouw onbetaalbaar. Onder andere Harm Beikes, Geert Nieuwenhuis en Henk Huls (Alteveer) hebben hun sporen hierbij dubbel en dwars verdiend.

In januari 1969 doet een nieuwe loot aan de Boys-stam zijn intrede: 1e jaargang No. 1 van de 'Votreffer', althans zo

In het eerste competitiejaar 1964-1965 worden de Boys al kampioen. Zij promoveren daardoor naar de eerste klas afdeling Groningen.

Achter v.l.n.r.: Simon Spieaard (trainer), Henk Drenth, Jan Fennema, Harm Beikes, Geert Nieuwenhuis, Riekus Streuding, Wubbe Nobbe en Harm Lutjeboer.

Voor v.l.n.r.: Jan Drenth, Thijs Boels, Pieter Nieuwenhuis, Gijs Lutjeboer, Willem Nieuwenhuis, Geert Oost en Gerrit Schenkel.

wordt de naam enkele maanden later. Als resultaat van een discussie op de laatstgehouden ledenvergadering zal het blad als voornaamste doel krijgen 'een samenbindende functie te doen uitgaan, zodat de vereniging in al zijn geleidingen zichzelf als een eenheid ervaart. Daarbij zijn andere sportverenigingen van harte welkom om de kolommen mede te vullen, want misschien "lonkt op deze wijze een overkoepelend sportblad van alle verenigingen in het dorp"', aldus een juichende Dr. Boer in zijn 'Ten geleide'.

De redactie, bestaande uit Chris Kiel (hoofdredacteur) en Elze Hidding, Joke Swarts, Hendrik Trenning en Jan Bessembinders als leden, beginnen hun taak met verve en met zorg. Een jong blaadje moet voorzichtig tot wasdom gebracht worden ...



*De Voltreffer-medewerkers
(mei 1988).*

*Staand v.l.n.r.: Jan van Noort,
Rudie Hilgenga, Gerrit Kruiter
(druk) en Roelf Hilgenga
(bezorging).*

*Zittend v.l.n.r.: Sirtje Rijks
(penningmeester) en Gretha
Kruize (typiste).*