

Par. 3 De Romeinen

De Romeinen, die plm. 50 voor Chr. door de veroveringen van de grote Julius Ceasar, de Rijn tot grensrivier van hun enorme rijk hadden gemaakt, hebben op de geschiedenis van ons dorp vrijwel geen rechtstreekse invloed uitgeoefend. De in onze streken gedane vondsten uit de Romeinse tijd, moeten dan ook beschouwd worden als handelsprodukten. In groter verband bezien, is hun invloed echter niet te onderschatten. Het waren immers de Romeinen, die voor het eerst over de stammen, die in Noordwest-Europa leefden, schreven. Zij haalden ons uit de préhistorie. In 't bijzonder aan de geschiedschrijver Tacitus (+ 120 na Chr.) hebben we veel informatie te danken. Van de Romeinen is ook de verzamelnaam "Germanen" voor de hier levende stammen, afkomstig. Tacitus beschrijft in zijn boek "Germania" de Germanen: "...allen hebben zij hetzelfde trotse blauwe oog, het goudblonde haar, de kolossale gestalte..." Deze blauwogige, blonde reuzen hebben het de Romeinen niet gemakkelijk gemaakt: regelmatig werden aanvallen uitgevoerd op de Romeinse "castella's" langs de Rijn. Toen keizer Augustus daarom uit veiligheidsoverwegingen besloot om de Elbe tot grensrivier te maken en met vloot en leger Germanië wilde binnendringen, kwam hij van de koude kermis thuis. Z'n vloot werd door de storm zwaar geteisterd en z'n leger werd in 9 na Chr. verpletterend verslagen in de Slag in het Teutoburgerwoud door de Germaanse troepen onder leiding van Hermann de Cherusk (ook wel Arminius genoemd). Aan deze slag en deze legeraanvoerder herinnert nog het Hermann-Denkmal bij Detmold (West-Duitsland), dat bij velen van ons wel bekend is van een dagtochtje met een vereniging of club.

De Romeinse expansiedrang was tot staan gebracht. Daardoor ook is de rechtstreekse Romeinse invloed in onze streken betrekkelijk klein gebleven. Desondanks herinneren tal van woorden in onze taal ons aan dit eens zo machtige volk: boter, wijn, school, staat, muur, venster, straat, schrijven. Al deze woorden zijn aan het Latijn ontleend en omschrijven dingen, bezigheden, instellingen, die de Germanen van de Romeinen hebben geleerd.