

Heel duidelijk laat deze foto uit plm. 1938 ons zien hoe Onstwedde in een paar jaar tijds is veranderd. De drijvende kracht achter deze veranderingen was gemeente-architect Meinen.

Nadat onder zijn leiding het park in Stadskanaal was voltooid, ontwierp hij voor Onstwedde een groot opgezet straten-reconstructieplan. De wegen in het dorp werden voorzien van klinkerbestrating, er kwam een riolerings-systeem en er werden trottoirs aangelegd. Onstwedde werd daarmee één van de eerste dorpen in de omgeving met betegelde voetpaden.

Denk nu niet, dat alle Onstwedder ingezetenen de plannen luide toegejuicht hebben. Kijk bijv. maar eens hoe het trottoir voorbij de Gereformeerde kerk plotseling ophoudt en pas een heel eind verder weer aanwezig is! Er waren verscheidene personen, die geen meter grond wilden afstaan voor deze reconstructie. De een, omdat hij dan niet voldoende bedrijfsruimte over zou houden, de ander omdat hij z'n bomen niet kwijt wilde en weer een ander zag het nut van „dat nijmoodse gedou” in het geheel niet in.

Op de voorgrond kijkt Winy van Dam (van bakker Van Dam) met hartveroverende onschuld naar het vogeltje in onze camera en geeft dit plaatje zo - alle tegenstand ten spijt - toch een stemmig dorpskarakter. Dank je wel, kleine meid!

36



Onstwedde. Hoek Dorpstraat, Ger. Kerk en Pastorie.

37