

„De vereniging” vervulde in het leven van de eerste helft van deze eeuw een enorm belangrijke functie. Net als de school en de kerk was hij eigenlijk niet weg te denken uit de dorpsamenleving. Vandaar een jongelingsvereniging, een mannenvereniging, een vrouwenvereniging, een jongedochters- en een meisjesvereniging. Zo'n meisjesvereniging ziet U hiernaast. 't Is de „Kleine meisjesvereniging” van de Gereformeerde kerk, voor meisjes van 12—16 jaar, genaamd „De Heere is onze banier”.

Deze foto moet omstreeks 1919 gemaakt zijn, en volgens 'kenners' zien we v.l.n.r. op de bovenste rij: Grietje Frouws, Maaiske Bleker, Berendje Wessels, Janna Kruiter. Op de 2e rij: Wendelke Scholtens, Lies Vredevoogd, Antje Veldhuis, de leidster van de club juffrouw Mooibroek, Albertje Bleker, Jantje Kruiter, Hillechien Drenth, Gezina van Dijk, Lammechien van Dijk. Op de 3e rij: Janna Wubs, Jantje Wever, Luttina Wessels, Marie Huisman, Trui Wever (midden voor), Albertje Koebrugge, Janna Bleker. Zittend op de voorgrond: Grietje Wever en Albertje Drenth.

46

