

Op 6 augustus 1912 werd de Christelijk Gereformeerde kerk in Onstwedde gesticht. Eén van de aanleidingen tot het ontstaan was een preek op zondag 14 januari 1912 in de Gereformeerde kerk, waarin een zinsnede voorkwam waarmee een aantal gemeenteleden het lang niet eens was. Jac. Wessels, Harm Wessels, F. H. van der Heide, Geert Wever en Adolf Lutter bezochten op 20 februari nog een kerkeradsvergadering, teneinde hun klachten te bespreken, maar de standpunten kwamen niet nader tot elkaar. Ook niet tijdens de huisbezoeken, die werden afgelegd om de meningsverschillen van man tot man te bespreken.

Zo verrees in 1912 het derde kerkgebouw in Onstwedde op de hoek van de Luringstraat en de Achterweg (zoals de Boslaan in die tijd werd genoemd), in een toen nog vrijwel onbewoonde hoek van het dorp. De bouwkosten bedroegen f 3.000,-. In 1914 werd voor hetzelfde bedrag een pastorie gebouwd. De predikantswoning, zoals die op nevenstaande foto te zien is, werd in 1969 afgebroken en vervangen door een pastorie, die meer was aangepast aan de eisen van de tijd.

De volgende predikanten waren achtereenvolgens aan de Chr. Geref. gemeente te Onstwedde verbonden: J. van der Vegt (1914—1924), E. Koningh (1926—1928), P. W. Dam (1931—1948), L. Holtrigter (1950—1959), K. Boersma (1961—1966), A. Bakker (1969—1975).

94



95