

We zijn hier aan de Kerklaan. Het is omstreeks 1929/1930. De mannen die hier afgebeeld staan, zijn v.l.n.r.: Ubbo Groenewold, Hendrik Groenewold, Anne Rutgers (gefusilleerd 20 september 1943), Jan Drenth (schoenmaker), Kars Horlings en Hendrik Bruining. Links voor staan verder twee kinderen van veldwachter Willem Rutgers, t.w. Herman en Jan.

De mannen zullen net bezig een woning af te breken. Dit in opdracht van het bestuur van de Hervormde school. De afbraak had eigenlijk al eerder moeten plaats vinden, maar er waren moeilijkheden. Het huis was n.l. bewoond geweest door meester Heis van de Openbare lagere school. Toen de kerkvoogdij van de Hervormde kerk (= schoolbestuur) het huis van hem wilde kopen, omdat de Herv. school uitgebreid moest worden, weigerde hij het te verkopen omdat deze uitbreiding zijn school leerlingen zou gaan kosten!

Koert Louwdijk heeft de woning toen gekocht en nadat zijn dochter er enige tijd gewoond had, doorverkocht aan het schoolbestuur. De openbare school was er toen trouwens al niet meer.

110



111