

We schrijven omstreeks het jaar 1912. Op het terrein, dat door de Kerklaan omsloten wordt, stonden in die tijd nog meerdere woningen. De Kerklaan verliep trouwens ook iets meer westelijk, zoals U op dit vriendelijke plaatje kunt zien.

In één van die huizen - achter de Hervormde school - woonde toentertijd de kostersfamilie Jan Kruise. Een familie, wier leven vele jarenlang zeer nauw met het Ned. Herv. kerkgebouw verweven is geweest. (zie blz. 114). We zien hun woning hier rechts op de achtergrond. Zoon Harm Kruise staat naast zijn rijwiel op het Kerklaan-pad, voor het huis van meester Heis van de Openbare lagere school.

Het schuurtje rechts op de voorgrond hoort bij diens woning.

Links krijgen we een duidelijk beeld van de reusachtige Ned. Herv. pastorie, en in 't midden voor de kerk staat het voormalige leerlokaal van de Hervormden „Rehoboth”.

Treffend is het te zien hoe de toren en de kerk alle veranderingen in hun omgeving bijna onveranderd hebben doorstaan, schijnbaar ongevoelig voor alle wijzigingen en stroomversnellingen van de tijd.

112



113