

Fotografen en fotoestellen waren in de '20-er jaren van deze eeuw vanzelfsprekend nog niet zo algemeen als heden ten dage. Het was dan ook een hele gebeurtenis als je in die tijd „geportretteerd” werd. Eén van de plaatsen, waar dat kon was in het fotoschip van List, dat een regelmatige gast was in de Onstwedder haven. Verscheidene verenigingen werden in die drijvende studio voor het eerst vereeuwigd. Zo ook de Ned. Herv. Jongedochtersvereniging „Draagt elkanders lasten” omstreeks 1924. Ze kijken wel een beetje ernstig, maar zo zullen ze de gebeurtenis ook wel ervaren hebben. We kunnen ons overigens best voorstellen, dat de jongemannen uit die tijd verliefd zijn geworden op, v.l.n.r. achterste rij: Grietje Strockmeijer, Jantje Boelen, Grietje Wubs, Naantke Eerens, Janna Frouws, Jantje Frouws, Willempje Haan, Wubbina Thürkow. 2e rij: Jantje Wubs, Hindertje Bosschers, Wupke Slagter, Grietje Westenberg, Roelfina Westenberg, Grietje Veenhuis, Elsie Jurjens, Grietje Addens, Geessien Roelfsema, Hillechien Potze. 3e rij: Hillechien Potze, Geertje v.d. Linde, Ds. Weidner, Hindertje Boelen, Wea Brouwer, Zwaantje Veenhuis, Grietje Kruize. Voorste rij: Annie Mölling, Geesje de Haan, Henderika Nobbe.

120



121