

Nog een plaatje van de haven, maar deze keer van aanmerkelijk jongere datum: omstreeks 1952. Naast de hooiwagen loopt Wubbe Jan Wilts en er achter Jan Eerens.

Ook hier weer de prachtige windkorenmolen, zoals die het beeld van de haven tientallen jaren beheerste. Deze molen werd gebouwd in 1855 en stond eerst bij de zgn. „meul'n poale”, maar toen de haven opkwam werd hij verplaatst. Oorspronkelijk was hij eigendom van de familie Bessebinders. Na het overlijden van Albert Bessebinders werd Jan Wolfs in maart 1950 eigenaar. Deze heeft er niet erg lang plezier van gehad, want bij een storm op 24 december 1954 liep de molen zo veel schade op, - het bovenstuk waaide er grotendeels af - dat hij in 1955 moest worden afgebroken. De omliggende huizen liepen te veel gevaar schade op te lopen. Het molenhuis was in 1944 al afgebrand. Opnieuw was een stukje oud-Onstwedde verloren gegaan.....

Pait vindt, dat we, nu we toch al zo'n eind op weg zijn, best nog even op de Barlage kunnen gaan kijken. Hij heeft daar een paar goeie kennissen en er is altijd wel wat te beleven. Vooruit dan maar.....!

140



141